

Maar het zaad dat in goede grond terechtkomt, stelt de mensen voor die het woord van God horen, er met hun hele hart in geloven en er ook wat mee doen. Het zaad brengt vrucht voort in hun leven, tot dertig, zestig en wel honderd keer zoveel als er is gezaaid.'
Marcus 4:20 HTB



Lieve familie en vrienden,
'Kijk eens hoe snel het is gegroeid!'. Vol trots laat onze medewerker Alina het graan zien wat ze twee weken daarvoor op de kidsclub heeft gezaaid. Die middag vertelt ze opnieuw aan de kinderen uit een andere zigeunerwijk over de gelijkenis van de zaaier. Zaaïen en soms iets van vrucht zien. Het bleek een relevant thema de afgelopen tijd. Voor lange of korte tijd konden we langszij komen en 'zaaien' in levens van mensen. Zaaïen, soms ontmoedigend en zwaar, soms een geweldig voorrecht. In deze nieuwsbrief een aantal 'zaadjes' die we mochten planten. God weet in welke grond het terecht is gekomen.

'Het is te mooi om waar te zijn'

Dat was het thema van het paastheater gespeeld door een van onze collega's. Kijken naar het toneelstuk over Pasen, zingen en dansen over het leven wat God geeft, lachen om de tuinman, zo hard mogelijk de 'steen' voor je uitrollen. Het was een zeer interactief programma waarbij zo'n 100 kinderen zich geen moment verveelden. Naast het paasprogramma merken we dat velen van hen met enthousiasme ook naar de kidsclubs komen. Dit ondanks de vele hindernissen die kinderen moeten nemen om te kunnen komen. Angst van moeders dat hun kind wordt geslagen door een ander kind uit de wijk, verkeerde feestjes met veel alcohol waar ook jonge kinderen tot diep in de nacht opblijven, de verleiding van de telefoon met al zijn negatieve invloed op de kinderen. We bidden dat het evangelie de harten van de kinderen mag raken en ze zullen blijven komen.

Scoterongeluk

Begin mei kreeg Timi, de 16-jarige zoon van Jurjen en Loredana, een scooterongeluk.

Vlak na het ongeluk was hij nog bij, maar onderweg naar het ziekenhuis kreeg hij stuip trekkingen en even later stopte hij zelfs met ademen. Op dat moment is hij geïntubeerd en voor ruim een dag in kunstmatige coma gebracht. Hij had behoorlijke bloedingen in zijn hersenen, maagzuur in zijn longen en een heftige wond in zijn bovenbeen, waar de spieren op drie plaatsen waren doorgesneden en 7 cm bot zichtbaar was. Hij werd van het ene ziekenhuis naar het andere gebracht. Uiteindelijk was hij in het kinderziekenhuis in Boekarest op de juiste plek. Heftige en spannende dagen volgden, waarin duizenden mensen over de hele wereld voor hem gebeden hebben. Timi heeft geen hersenletsel en is er wonderlijk goed uitgekomen. Na twee weken mocht hij alweer naar huis! Op het moment van schrijven doet alles hem nog pijn, hij slaapt daardoor slecht en is uitgeput. Ook mag hij een aantal weken zo min mogelijk bewegen zodat de spieren aan elkaar groeien. Het medisch personeel noemt het een wonder hoe het nu met Timi gaat. Op de avond van het ongeluk dachten ze dat hij het niet zou halen....

Als gemeente zijn we drie opeenvolgende avonden bij elkaar gekomen om te bidden. Ondanks het heftige ongeluk, waren het bijzondere avonden, waarin God sprak, geloof gaf en ook een gebedsbeweging op gang bracht die verder reikte dan alleen maar het bidden voor Timi. We zijn bijvoorbeeld onder de indruk van hoe God in en door de tieners werkt. Een aantal klasgenoten van Timi, die ook bij ons naar de kerk gaan, begonnen in de pauzes met elkaar te bidden. Iets wat ze nog steeds regelmatig doen. We zien in deze tieners het zaad dat in goede grond valt. Het geeft veel vrucht.



Het is te mooi om waar te zijn

nieuwsbrief

European Christian Mission
juni 2023

JEROEN & MARIËKE BAKS IN ROEMENIË

* namen zijn gefingeerd

Roemenië verlangt vruchtbare grond!

Nooit te oud om je te laten dopen!



Doopdienst 100 jarige



het zaad dat in goede grond terechtkomt



Timi uit het ziekenhuis

Koekjes bakken

In april is de klas van Stan op bezoek geweest bij de gaarkeuken. Zijn klassenlerares vroeg of we naast het presenteren van dit werk, de leerlingen ook over God wilden vertellen. Een bijzondere en onverwachte opening. Loredana heeft haar getuigenis verteld. De leerlingen waren doodstil. We sloten de ochtend af met het bakken van koekjes. Een maand later kwam een van de examenklassen van dezelfde school op bezoek. Een nieuwe 'zaak' om aan deze 18 en 19-jarigen te kunnen getuigen over hoe God ons leven leidt, hoe Hij ons naar Roemenië gebracht heeft en hoe Hij aan het werk is in de gaarkeuken. Een aantal dagen later stond er een voor ons onbekende vrouw op de stoep met ruim 200 euro aan levensmiddelen. Ze had van een van de leerlingen over ons gehoord. Nu wil ze ook graag met haar klas langskomen.

Je laten dopen als je bijna 100 jaar bent...

In maart hadden we een doopdienst. Naast de beste vriend van Stan, werd ook Puiu gedoopt. Zowel van hem en zijn vrouw hebben we hun bekering van dichtbij meegemaakt. We hebben het afgelopen jaar intensief met hen opgetrokken. Vlak voor de doopdienst wachtte ons een grote verrassing. De bijna honderdjarige (overgroot) oma van een gezin waarvan de zoon, schoonzoon en een groot deel van de volwassen kleinkinderen zeven jaar geleden tot geloof zijn gekomen, wilde zich laten dopen! Na de doop hebben de priesters uit haar dorp behoorlijk op haar ingepraat, maar ze blijft bij haar beslissing!

Gevlucht

Andere mensen lijken op het zaad dat valt op harde grond vol stenen. Die mensen zijn blij als ze het nieuws horen. Maar dat duurt niet lang... Vol enthousiasme kwam Milika regelmatig naar de Alpha cursus die we houden voor de mensen van de gaarkeuken. Ze heeft last van een ernstige vorm van astma. Als alleenstaande jonge moeder met drie kinderen heeft ze het zwaar. Via de gaarkeuken hebben we geprobeerd

te helpen. Daarnaast heeft Jeroen haar geholpen met doktersbezoeken en het regelen van de documenten voor een uitkering. Echt contact met haar maken was echter lastig. Haar timide karakter en de pijn vanuit het verleden maakte dat ze zichzelf niet liet zien. Toen we haar op een middag opzochten zagen we opeens een jongen zitten. Het werd een ongemakkelijke ontmoeting. Een dag later is ze bij hem ingetrokken een dorp verderop. Gevlucht uit haar situatie. We hebben haar niet meer gezien.

Zomer!

Tenslotte zien we uit naar de zomer vol met nieuwe 'zaken' tijdens de kinderkampen. Ook hopen we velen van jullie te zien als we in augustus naar Nederland komen. We wensen jullie een vruchtbare zomer toe!

Groetjes

*Jeroen, Marieke,
Stan, Micha,
Elianne & Timon*

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Fam. Baks is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmderland.nl/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fam. Baks" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmderland@ecmi.org www.ecmderland.nl

fam.Baks - Skype: Jmbaks
jmbaks@live.nl

Thuisfront: Ed & Petra Veldhuijzen
van Zanten: ed.van.zanten@hetnet.nl
tel: 072 561 7380

ANBI

ecm
Europa - Het Leven langdurig

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmderland.nl/privacy-statement