

**"Maar wij hebben deze schat
in aarden kruiken, opdat de
alles overtreffende kracht van
God zou zijn en niet uit ons."**

2 Kor. 4: 7, HSV



Beste familie en vrienden,

Nu pas een nieuwsbrief vanwege de problemen die Michiel ondervindt door Parkinson (o.a. typen is een grote opgave) en de hectische tijd. Hoogste tijd voor een update!

Gemeente / Igreja Emanuel

Het afgelopen half jaar zijn we blijven samenkomen en hebben drie themadiensten gehad: een doopdienst, een diner gevolgd door een dankdienst, beide in de boerenschuur bij Jan en Patricia in Heerde, én een Israël-zondag bij ons thuis. Bij de doopdienst zijn onze kinderen Melissa en Davi en de zoon van Jan en Patricia gedoopt. Ontroerend om te zien hoe deze kinderen het koude water in wilden gaan! Het diner op 22 oktober sloot een vastentijd af. Op 29 oktober hielden we de eerste dienst op onze nieuwe locatie: het VEZ-centrum in Zwolle. Daartoe dienden we een BHV-er en beheerder aan te leveren. Jan heeft de BHV-cursus van de VEZ gedaan en Benny is ingewerkt als beheerder. We zijn dankbaar voor deze mannen en voor het vertrouwen van de VEZ. Dankbaar ook voor Inloophuis Gastvrij voor de diensten die we daar mochten houden! Op 17 december vierden we daar Kerst. Een heerlijke tijd met als thema "Jezus, de hoop die in mij leeft!" Onze groep bestaat uit -vijftien mensen, terwijl nog zo'n twintig mensen af en toe komen. Een mooie samenstelling van Brazilianen, Nederlanders én een Dominicaan! Sinds augustus hebben we een leidersteam met drie echtparen: Benny en Fernanda, Hendrik en Wilma en Michiel en Ismilinda. We willen ook in 2024 om de week op zondagmiddag een dienst houden. We begonnen 14 januari. De volgende diensten: 28/1 en 11/2 om 14.30. Iedereen van harte welkom aan de Rieteweg 12!

Israël-zondag en gebed in barre tijden

In twee themadiensten over Israël leerden we lessen uit de Bijbelse geschiedenis van Israël, over de vervulling van Gods beloften in onze tijd en hoe we kunnen bidden voor Israël. Nederlanders en Brazilianen uit ons midden vroegen God vergeving voor misdaden en nalatigheid/passiviteit van onze naties (en kerken) t.a.v. het Joodse volk. Ook vroegen we vergeving voor de zonden van onze naties in de omgang met de andere natie (Nederland vs. Brazilië en vice versa). Een gedenkwaardig en heilig moment!

Gebedsmoment

Elke woensdagavond hebben we een gebedstijd en overdenking. We bidden via de videoverbinding van whatsapp. Kostbare tijden, waarin we bidden voor persoonlijke noden, voor de gemeente Emanuel, voor Israël, Brazilië, Nederland en welk ander punt we ook maar bij God willen brengen.

Pastorale en diaconale zorg

Enkele gemeenteleden zitten in een zeer moeilijke situatie. We hebben de afgelopen maanden met hen gesproken en gebeden en, waar wenselijk, praktisch geholpen. Daarbij richten we ons op Gods waarheid en onmisbare hulp om de ontstane situaties het hoofd te bieden. We zijn dankbaar voor deze geliefde mensen en de mooie stappen die ze gezet hebben op weg naar herstel.

Medische perikelen

Op 23 augustus werd Michiel geopereerd vanwege Parkinson. Twee sensoren zijn geplaatst in beide hersenhelften en een soort pacemaker is aangesloten op de borst (Deep Brain Stimulation, DBS). Dit werkte prima. Echter, op 23 oktober was de operatiewond gaan ontsteken. Hij moest meteen naar het



Diner in boerenschuur

European Christian Mission
januari 2024
nieuwsbrief

**MICHEL & EPHEMA
ISMILINDA IN NEDERLAND**



Kerstviering in de kerk



Met Braziliaanse vrouwen van onze kerk



Michiel in het ziekenhuis



Onze familie - vieren 13 jaar getrouwd

Dank – en gebedspunten

- zorg en bescherming voor onze gezondheid
- gezonde groei naar Gods wil van gemeente Emanuel
- pastorale zorg aan gemeenteleden en anderen die het zwaar te verduren hebben

Radboud UMC in Nijmegen. Electrododen, bedrading en batterij moesten verwijderd worden wegens bacteriële ontsteking. Michiel verbleef negen dagen in het ziekenhuis. Hij is goed hersteld. Wel zijn de Parkinsonsymptomen (traagheid, stijfheid, overbewegelijkheid) teruggekomen. Voor Ismilinda is het een drukke en soms stressvolle tijd geweest. Toch hebben we Gods nabijheid, hulp en vrede ervaren. Ook zijn we erg bemoedigd door kaarten, appjes, bezoek en gebed. Wordt vervolgd!

ECM Nederland en IGZ

We zijn als echtpaar in 2022 aangenomen als zendingswerkers bij Interculturele Gemeentestichting Zwolle en begin 2023 aangenomen als kandidaat-zendingswerkers bij European Christian Mission (ECM).

Inmiddels zitten we in de laatste fase van het kandidatenproces. Dat dit langer duurt dan vooraf gedacht heeft alles te maken met de medische situatie van Michiel. We hebben ons in dit hele proces door beide organisaties bijzonder gesteund en bemoedigd gevoeld. Ze hebben ons met raad en daad bijgestaan. Op 27 november is er samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen ECM en IGZ en ons als zendingswerkers. IGZ doet werkbegeleiding en -coaching, ECM support ons organisatorisch en donatie-verwerking, collegiaal contact en support. Dit maakt ons werk als gemeentestichters mogelijk!

Ismilinda voor de klas (in het lab)

Na een jaar gewerkt te hebben als laboratorium-assistent is Ismilinda op 8 januari begonnen aan een nieuwe baan (24 u/wk) als TOA (Technisch Onderwijs Assistent) op het Greijdanus College in Zwolle. Daarin begeleidt ze leerlingen in het lab van de school bij proefjes van scheikunde en biologie. Ze loopt er sinds oktober al op vrijdag stage en dit is heel goed ontvangen.

Familienieuws

Melissa is in september 10 jaar geworden. Ze is een spontane, vrolijke, lieve, creatieve meid. Ze turnt, knutselt en danst graag.

Onze Davi werd in juli al 7! Hij is een vrolijke jongen vol fantasie en met veel gevoel voor humor.

We zijn er heel dankbaar voor dat ze het prima naar hun zin hebben op hun school in groep 6 en 4!

We wensen ieder die dit leest een goed en gezegend 2024 toe met de vrede die alleen Jezus geeft!

Michiel & Ismilinda

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie die alle volken van Europa met het Evangelie wil bereiken. ECM gelooft dat er geen betere manier is om van het Evangelie te getuigen dan door liefdevolle gemeenschappen van mensen die Jezus in woord en daad navolgen. ECM wil overal in Europa zulke gemeenten stichten en opbouwen. Al sinds 1904 werkt ECM aan deze missie, altijd in samenwerking met lokale kerken. U kunt meer over ECM lezen op hun website.

Bedankt dat u het werk van Michiel en Ismilinda Epema bij ECM wilt ondersteunen! Zij zitten in de kandidatenprocedure. Samen met ECM wordt er nu een budget opgemaakt om hen zo uit te kunnen gaan zenden als zendingswerkers.

U kunt uw donatie overmaken via:

www.ecmnederland.nl/steun-epema

Of via IBAN: NL02 INGB 0000 2549 97

tnv: Stichting ECM-Nederland
ovv.: Fonds Epema

| ECM-Nederland, Postbus 861,
7400 AW Deventer, 0570-637537,
www.ecmnederland.nl, www.ecmi.org,
ecmnederland@ecmi.org

Uiteraard kun je ons benaderen voor vragen! Hartelijk dank voor je belangstelling, gebed, en giften!

Contact: michielepema@hotmail.com

Facebook: Ismilinda Epema
06 – 3885 6488

Bezoekadres Gemeente Emanuel:
Rieteweg 12, Zwolle
Websites: sigz.net

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving:

www.ecmnederland.nl/privacy-statement

ANBI

ecm
Europe's Last Stranger